

THEMA

LENTEFEESTEN



Lees meer op pagina 4

Colofon

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - HOOFDREDACTEUR

Marc Boone
Mellestraat 294 - 8501 Heule
marcboonebp@gmail.com
0479 81 16 80

REDACTIERAAD

Filip Debrabandere (gastredacteur), Bernard
Decock, Dirk De Meester, Filip Dheedene,
Gaby Moreels, Filiep Vande Wiele,
Kurt Vangampelaere, Lieven Vanhoutte

VORMGEVING

www.GrafiekGroep.be

ABONNEREN

Lid worden van een aangesloten vereniging/VC
of €20,00 voor 6 nummers overschrijven op
rekeningnummer 000-1653566-07 van Zoeklicht

KOPIJ

Reacties en andere bijdragen: op CD of als bijlage
in een e-mail, met zo weinig mogelijk opmaak (*.txt-
of *.doc-formaat volstaat), en indien gewenst een
opgemaakte uitgedrukte tekst opsturen naar de
hoofdredeacteur. De teksten moeten wel de naam
en het adres van de inzender vermelden. Alle
artikels vallen onder de uitsluitende verantwoor-
delijkheid van de auteur. Foto's en illustraties in
afzonderlijke bestanden meesturen.

LIMIETDATUM VOOR KOPIJ

is de redactievergadering in Mozaïek
Overleiestraat 15A Kortrijk telkens op zaterdag
om 10 uur
volgende vergaderingen op:
28 mei, 30 juli



Inhoud

Redactioneel	3
Herinneringen van een man van het eerste uur	4
UPV Dinsdaglezingen	7
De spots op een pionier van de lentefeesten	8
De Stuyverij	9
Een brug naar een humane samenleving	10
Interview Woody Adams	13
Wat had je gedacht? Rituelen	14
Activiteitenkalender	16-17
Zoeklicht sprak met Bleri Lleshi	18
Mozaïek	19
Boekbespreking: Geluk voor kinderen	21
De Bezatse	22
Zoeklicht sprak met Marc Van den Bossche	24
Lentefeest, de voorbereidingen in de regio's	26
Samen tegen terreur	30

Lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd

Hou volgende data vrij

- 15/05** lentefeest + feest vrijzinnige jeugd
> GC Spikkerelle, Avelgem, OVM
- 14/05** lentefeest
> De Steiger Menen, HWV
- 05/05** Feest vrijzinnige jeugd
> Stadsschouwburg Kortrijk, comitee
- 22/05** Lentefeest + feest vrijzinnige jeugd
> De schakel Waregem

Vrijzinnige Centra uit de buurt

VC Mozaïek

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
vc.mozaiek@skynet.be

VC Poincaré

Stormestraat 131/20
8790 Waregem
056 44 74 97
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
(permanentie op woensdag,
donderdag en vrijdag)
praatcafé: elke zondag
van 10u30 tot 13u30
en elke 1e en 2e vrijdag
vanaf 20u

De Geus

Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
056 72 81 72
www.vcdegeus.be
Zondag van 10u tot 13u
elke donderdag om 19u
PingPong

De Bezatse

Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
www.debezatse.be
info@debezatse.be

OVM-Avelgem

Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
info@ovm-avelgem.be
www.ovm-avelgem.be

Redactioneel



Marc Boone

Dag beste zoeklichtlezer,

De bloembotten barsten open met een knal en de meisjes ontbloten de kuiten
De bouwvallers hebben na een nare tijd
Weer iets om naar te fluiten
Want daar is de lente (*)

En met de lente komt het lentefeest. Iedereen blij. Een dag om vrolijk te zijn. Een dag vooral om de kinderen in de belangstelling te plaatsen en fier te zijn op hen. Ze worden rap groot en het is hun dag. Kinderen komen aan bod in dit nummer.

Een emotionele dag ook. Een aantal lezers getuigen van die dag. Velen van hen pinken nu een traantje weg als ze terugdenken aan die dag uit hun jeugd of als ze geconfronteerd worden met hun eigen kinderen, die nu even complexloos als zij indertijd hun feest beleven.

Het is een feest met traditie. De pioniers getuigen en laten hun ervaring los op de jongeren die nu aan de beurt zijn. Zij kijken nog toe met een belangstellend oog en zien hun werk verdergezet. Er zijn discussies en tendensen, en dan is er "Zoeklicht" om de spiegel te zijn die ze naar alle vrijzinnigen weerkaatst. Traditie die ook blijkt uit geschriften, die nog met een mechanische typemachine zijn geschreven, wie weet met twee vingers. Dank hiervoor aan de pioniers die die documenten bewaarden, maar ook aan CAVA, het centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven.

De leraars zedenleer werken dag aan dag samen met de kinderen aan het humaniseren van de wereld. Het lentefeest is ook voor hen een culminatie en een jaarlijkse traditie die zij koesteren en verdedigen. In dit nummer worden zij geflankeerd door hun inspecteur die onze gast is als redacteur.

Een feest dat energie geeft maar ook kost en dat gedragen wordt door de leraars zedenleer, de ouderverenigingen voor de moraal, en door o zo vele vrijwilligers die begaan zijn en alles doen om jaar na jaar de feesten te doen slagen en zo het humanisme verspreiden.

Een prettig lentefeest aan allen en,

Veel leesgenot.

(*) Jan de Wilde : Vrolijk lentelied.

Herinneringen van een man van het eerste uur

EEN KORTE HISTORIEK

50 jaar Oudervereniging voor de Moraal Kortrijk en Lentefeesten



De Oudervereniging voor de Moraal, afdeling Kortrijk, bestaat 50 jaar. Het was onder impuls van toenmalig Minister van Onderwijs, Willy Callewaert, dat de oudervereniging Kortrijk werd opgericht.

De eerste ouderverenigingen voor de moraal ontstonden in Antwerpen in 1961. Kortrijk is dus heel vlug gevolgd hetgeen niet zo vanzelfsprekend was. In de uithoek van Zuid-West-Vlaanderen waren de meeste geesten nog niet rijp en zeker niet talrijk om een oudervereniging voor de moraal op te starten.

Tegenkantingen waren legio, erkenning als filosofische gemeenschap lag niet voor de hand. We kunnen gerust stellen dat opkomen voor het vrijzinnig gedachtegoed in die periode niet zo voor de hand liggend was.

Het was echter een logische stap in de evolutie in de nadagen van het Schoolpact uit 1959. Niet-confessionele zedenleer werd immers een verplicht keuzevak (naast o.a. Rooms-Katholieke godsdienst) in het rijksonderwijs.

Ondertussen zijn we 50 jaar verder, zijn de geesten sterk geëvolueerd en heeft de cursus niet-confessionele zedenleer een sterke basis in gemeente- en gemeenschaps (GO!) onderwijs.

Stellen dat alles vlekkeloos verloopt, is de waarheid toch een beetje geweld aan doen. Nog te vaak moeten de leerkrachten zedenleer op hun strepen staan om directies of inrichtende machten te overtuigen van hun pedagogische en didactische waarde. Een passend lokaal vinden (vooral in het basisonderwijs) is niet altijd evident maar hier speelt dan o.a. een oudervereniging van de moraal een ondersteunende rol.

De doelstelling is in die 50 jaar niet veranderd. We willen het vrije onderzoek bevorderen, onze leerlingen zedenleer opvoeden in een pluralistische geest wars van enig dogma. Opvoeden tot volwassenen die met open, creatieve geest in de maatschappij staan met respect voor de medemens.

Deze doelstelling is ook de drijvende kracht geweest voor zovelen die zich

voor onze vereniging hebben ingezet en zich nog altijd inzetten. Zij waren in het begin met enkelen, tegenwoordig is er een brede basis vooral door het feit dat ondertussen vele leerlingen, ook in het basisonderwijs, kiezen voor het vak zedenleer.

Bij die enkelen (elf stichtende leden) in het Kortrijkse mogen we een aantal, bepaalde figuren niet vergeten. We denken dan aan een Palmer Frickelo, aan een Staf Laperre, aan een Erik Vergult die in de loop van de jaren vele uren van discussies, vaak hoogoplopende ruzies, besteedden om te verkrijgen waarop de vrijzinnige gemeenschap recht had en heeft. Terzelfdertijd konden zij ook rekenen op mensen uit het politieke veld die de waarden en de eisen van die gemeenschap genegen waren.

Een sterke pijler was en is ook de intense werking van de werkgroep van leerkrachten moraal. Leerkrachten die zich in de oudervereniging engageerden, zich in hun vrije tijd en weekends inzetten voor hun leerlingen zedenleer. De cursus werd inhoudelijk uitgediept, hierbij

speelde de figuur van Jos Naessens een belangrijke inspirerende rol. Stuwende factor was en is Donald Buyze die met vaste hand de Lentefeesten voor de leerlingen zedenleer in goede banen leidt. Lentefeesten die er kwamen op initiatief van de oudervereniging voor de moraal. Eerst voor de twaalfjarigen (6de leerjaar), daarna tevens voor de zesjarigen (1ste leerjaar). Feesten die nog altijd het hoogtepunt zijn van onze jaarlijkse werking en die telkens voor een propvolle stadsschouwburg zorgen.

In de loop van de 50 jaar is de vrijzinnige geest verder uitgezwemd naar Menen, Harelbeke, Waregem en liggen de afdelingen van de oudervereniging in die verschillende steden aan de basis van de oprichting van vrijzinnige centra. Centra die hun eigen invulling geven en zorgen dat, in samenwerking met o.a. de oudervereniging voor de moraal, er allerlei activiteiten doorgaan voor kinderen en volwassenen.

We kunnen zeker stellen dat onze Oudervereniging voor de Moraal Kortrijk

veel gezaaid heeft op in het begin schrale (gelovige) grond. De resultaten voor de vrijzinnige gemeenschap in het Kortrijkse zijn echter immens. Het werk is echter nooit af, waakzaamheid zal altijd nodig zijn. Na 50 jaar is onze vereniging nog altijd alert en ondersteunen wij nog altijd waar nodig.



Feestmaal feest voor de vrijzinnige jeugd 1973

FEEST VRIJZINNIGE JEUGD EN LENTEFEEST

Beide feesten zijn dé dagen waarop de vrijzinnige gemeenschap uit het Kortrijkse elkaar op een feestelijke wijze begroet en ontmoet. Een woordje uitleg is hier wellicht op zijn plaats.

In de woelige jaren '50 van de vorige eeuw was opkomen voor een vrijzinnige levenshouding niet zo eenvoudig. In de nadagen van het Schoolpact (1959) werd de cursus niet-confessionele zedenleer een verplicht keuzevak in het toenmalige Rijksonderwijs (naast o.a. Rooms-Katholieke godsdienst).

Een 11-tal mensen richtten in Kortrijk een Oudervereniging voor de Moraal op. Onder impuls van die oudervereniging werd er een jaarlijks feest ingericht voor de leerlingen uit 6de leerjaar, gekend onder de naam Feest Vrijzinnige Jeugd. Meestal waren het leerlingen uit het Rijksonderwijs, sporadisch vond je ook leerlingen in het gemeentelijk onderwijs die opteerden voor de cursus niet-confessionele zedenleer.

De eerste feesten vonden op verscheidene locaties in Kortrijk plaats. Gesteund door mensen uit het politieke veld werd

na enkele jaren het stadsbestuur van Kortrijk bereid gevonden om jaarlijks de schouwburg (gratis) als locatie beschikbaar te stellen.

Om praktische redenen (programmatie schouwburg) werd de datum van Hemelvaart een vast gegeven. Ook gemakkelijk omdat er een verlengd weekend op volgt

De beleving van het Feest is intens, dit zowel voor de kinderen als voor de ouders. Het blijft voor de meeste vrijzinnigen uit het Kortrijkse een "hoogdag". Voorafgaand aan het feest



30 jaar Oudervereniging voor de Moraal (1993)

is er altijd een voorbereidingsweekend. Hier werken de leerlingen samen met hun leerkrachten zedenleer een programma uit rond een bepaald thema. Het resultaat brengen ze dan met veel enthousiasme in de schouwburg.

Het Lentefeest (voor leerlingen uit het eerste leerjaar) kent een jongere geschiedenis. Eind de jaren '70 volgden meer en meer kinderen de cursus zedenleer. Vele ouders zetten, zij het in het begin schoorvoetend, de stap naar de cursus zedenleer. In het zuiden van West-Vlaanderen was die beslissing niet zo eenvoudig. De druk vanuit familie, politiek en maatschappij was groot en vaak ook onderhuids. De beslissing viel om ook de leerlingen uit het eerste leerjaar een feest aan te bieden.

Oplossing: we bieden de leerlingen uit het eerste en zesde leerjaar samen een feest aan en dit op Hemelvaart. Na enkele jaren waren er echter zoveel kinderen die hun feest vierden dat de schouwburg te klein werd. Ook voor de kinderen en ouders

was er door de talrijke opkomst soms nog weinig "feest" aan.

Optie bleef: het moet een feest zijn, vooral voor de kinderen. Ook hier werd vlug gereageerd: we houden een Lentefeest voor onze leerlingen uit het eerste leerjaar. Locatie werd ook de stadsschouwburg met alle technische en praktische mogelijkheden.

In principe valt dit Lentefeest op de eerste zaterdag van de lente. Uiteraard lukt dit niet altijd maar de kalender van de schouwburg houdt daar wel rekening mee.

Ook voor dit Lentefeest is een voorbereidingsdag voorzien waarbij én leerlingen én leerkrachten zedenleer samen rond een bepaald thema een geheel opbouwen.

De organisatie van beide feesten is dezelfde: afspraak om 10.00u in de schouwburg, bezinningsgedeelte ingevuld door de leerlingen (en

leerkrachten), geschenken voor de kinderen, daarna een gratis, verzorgde receptie en ontmoetingsmoment voor vele ouders, familie, sympathisanten.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, leerkrachten, een organisatiecomité en gevierde, gelukkige kinderen en gewaardeerde sponsors.

Nog een bemerking: in de loop van de jaren werd door het talrijke aantal leerlingen het feest van de Kortrijkse vrijzinnigheid reeds opgedeeld naar andere locaties. We denken hierbij o.a. aan Roeselare, Waregem, Avelgem en dit jaar ook Menen.

Een duidelijk bewijs dat er behoefte was en is aan beide feesten. Feesten die hoe dan ook een uitstraling zijn voor de vrijzinnige gemeenschap in Zuid West-Vlaanderen en een pak kinderen gelukkiger en menselijk "rijker" maken!

Voor het organisatiecomité.

“

In de gang bij mijn ouders thuis een prachtige foto van een moment uit de show van het lentefeest toen ik 6 jaar was. Daar lig ik op de grond met een pluchen beer met naast mij een jongen die een andere teddybeer vast houdt. Ik hoor al heel mijn leven de verhalen hoe hij toen even mijn beste vriend was. Op de foto worden onze kleurrijke groene en paarse outfits gecombineerd met het blanke en donkere van onze huiden en de opvallende kleuren van de pluchen oranje en zwarte tijgers. Hoewel ik zelf weinig herinneringen heb aan het feest, geeft de foto me een bijna trots gevoel, wetende dat ik toen onverschillig was voor achtergrond of kleur en dat ik dit nog altijd ben.

Katrien

”



Uitstraling Permanente Vorming VUB

“

Op zevenjarige leeftijd vierde ik mijn eerste lentefeest, een stap naar leren denken voor jezelf. Op twaalfjarige leeftijd gebeurde dat nog eens maar meer als een ritueel naar de volwassenheid. Nu op achttienjarige leeftijd vind ik het lentefeest een fantastisch alternatief voor kinderen die niet gelovig zijn opgevoed. Voor mij is het deelnemen aan een lentefeest een teken dat je voor jezelf wil denken en niet iets dat moet worden opgelegd door een God of een bijbel. Buiten dat is het gewoon een super leuke ervaring. De voorbereidingen naar het feest brengen al de kinderen die er aan deelnemen samen. Om daarna nog eens de kans te krijgen om aan onze familie te tonen wat we in elkaar gestoken hebben, maakt het af. Het lentefeest is een kans om niet alleen jezelf te tonen maar ook nog eens je creativiteit te uitten en te ontwikkelen. Al bij al was het een fantastische ervaring en ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken.

Louise

”

KORTRIJK

1. Stichtingsvergadering

Op 1-2-1964 had de stichtingsvergadering plaats van de afdeling Kortrijk. Dat de oprichting van deze afdeling aan een noodzaak beantwoordde, werd bewezen door de talrijke opkomst van vrijzinnigen uit de streek.

De heer Naert, voorlopig voorzitter, richtte een dankwoord aan dezen die hem terzijde stonden bij het tot stand brengen van de vereniging.

De heer Deryckere belichtte het ontstaan van de afdeling en de redenen waarom deze hier tot stand moest komen.

Onder luid applaus werd de heer Naert tot voorzitter van de afdeling aangesteld terwijl het voorlopig bestuur definitief in zijn functie werd bevestigd.

De heer J. Van Hoeylandt, nationaal voorzitter, handelde over «De werking van de Oudervereniging voor de Moraal».

De heer Verheyen, rijksinspecteur, sprak over «Problemen rond de cursus niet-confessionele zedenleer».

De heer Naessens toonde aan welke zijde de moeilijkheden zijn waarmee de leraars te kampen hebben.

Na een filmmontage over «Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd» te Oostende, gecommentarieerd door de heer studie-prefect A. Laridon, werd deze onder alle oogpunten geslaagde vergadering geheven.

2. Vergadering met voordracht op 21-3-1964

De heer M. Vanachter, directeur van de R.M.S. te Wevelgem behandelde op een zeer bevattelijke manier voor de talrijk opgekomen leden van de vereniging «Ketter- en Heksenprocessen».

3. Feest van de Vrijzinnige Jeugd - afdeling Kortrijk

1. Wanneer? Op 7-5-1964 te 10h30 (deuren open te 10 h).

2. Waar? In de zaal «Union Patronale», Casinoplaats 10 te Kortrijk.

3. Welke kinderen worden gevierd?

Deze geboren in 1952. Uitzonderlijk, omdat het feest voor de eerste maal wordt ingericht in onze stad, worden ook de leerlingen van de lagere secundaire afdelingen toegelaten.

VOORWAARDEN:

1. De ouders moeten lid zijn van de Oudervereniging voor de moraal - afdeling Kortrijk.

2. De kinderen moeten de cursus zedenleer volgen.

3. Ze mogen hun plechtige communie NIET doen (of gedaan hebben).

HET FEEST IS KOSTELOOS VOOR IEDEREEN.

4. Feestmaal: Al de ouders en sympathisanten kunnen daarna met hun kinderen deelnemen aan een feestmaal, tegen de prijs van 150 F per persoon. Voor de gevierde kinderen is ook dit gratis.

INSCHRIJVINGEN: Voor 15-4-1964 bij de heer R. D'Haese, Nedermosserstraat 43 te Kortrijk (Tel. 056/249.79).

Storting op P.R. nr. 277 van de «Banque de la Société Générale - voor rekening nr. 219.694 van Mr. D'Haese R. - O.V.L.M.

Het bestuur dringt aan opdat zoveel mogelijk leden zouden deelnemen aan het feestmaal, om zo meer luister bij te zetten aan die hoogdag van onze jeugd.

F. Deryckere.

Tekst stichtingsvergadering 1964

Collectie CAVA

UPV-lezingen in Mozaïek

Dinsdag 10 mei 2016

'Gender en diversiteit'

Prof. Gily Coene, vakgroep
humanistiek/genderstudies, Vrije
Universiteit Brussel



Mensen zijn niet enkel man of vrouw, elke vrouw of man heeft ook andere identiteitskenmerken of kampt met specifieke problemen van discriminatie of achterstelling op basis van leeftijd, etniciteit, socio-economische status, seksualiteit, handicap enz.

Gender staat steeds in relatie tot andere vormen van diversiteit en vice versa. Deze invalshoek wordt gevat onder de noemer intersectionaliteit.

In deze lezing gaan we in op de theoretische achtergronden hiervan en de maatschappelijke en politieke uitdagingen die dit stelt.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Tijdstip: 14u30

Inkom: 3 euro

Locatie: Vrijzinnig Centrum
Mozaïek, Overleiestraat 15a,
8500 Kortrijk

Meer info: 056 37 16 15 of
evelien@vcmozaiek.be

W upv.vub.ac.be/upv-regionaal



De spots op een pionier van de Lentefeesten

Donald Buyze,

leraar zedenleer op rust

Pal in de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog woont Donald Buyze. Gepassioneerd door de zoektocht naar de civielarbeiders, de verplicht tewerkgestelde arbeiders onder de Duitse bezetting. Twee jaar geleden vierde vrijzinnig Kortrijk vijftig jaar lentefeest/feest van de vrijzinnige jeugd. Een belangrijke inspirator, coördinator, animator was Donald Buyze. Vertellen kan hij als geen een.

Vaktijdschrift “de grote dialoog”

De normaalschool had geen pedagogisch project voor de organisatie van de lessen zedenleer, in die periode. Iemand die afstudeerde viel als het ware in een diepe put, zonder voorbeelden, zonder lesschema's, zonder programma's. De eerste lentefeesten/feesten van de vrijzinnige jeugd bestonden uit een plechtige naamafroeping van de 12-jarige kinderen in vriendschapskring op het podium van het Textielhuis. De speech van de voorzitter was het belangrijkste, net als de preek van de pastoor in de kerk.

Een groep jonge leraars, verzameld rond het tijdschrift “De Grote Dialoog” zocht een andere aanpak. Zij kozen voor een creatieve benadering waar kinderen centraal stonden. Ze organiseerden stages; om de maand werd in werkgroepen van gedachten gewisseld, werden er voorbeelden en ervaringen doorgespeeld. Leerkrachten met talenten voor poppenspel, schilderen, dramatisatie, dans ... werden ondersteund door de inspecteur zedenleer. Ik zwom gretig mee in die vijver en werd vanuit het niets coördinator,

verbindingsfiguur de “animator” tussen die in se individualistisch gerichte leerkrachten niet-confessionele zedenleer.

Van Textielhuis naar de Kortrijkse stadsschouwburg

De tijd van grote ambities en veranderingen was aangebroken toen we het Textielhuis met zijn tradities achter ons lieten. In die periode zaten de meeste leerkrachten nog met één-leerlingklassen; het was dan ook telkens een feest om op een grote groep en een bomvolle stadsschouwburg te kunnen terugvallen. De energie die daaruit voortkwam motiveerde iedereen: de ouders in de oudervereniging voor de moraal, de leerkrachten zedenleer in de werkgroep en niet in het minst de kinderen. Zo kwam het voorbereidingsweekend tot stand.

We vertrokken in dat voorbereidingsweekend van nul. Zonder vooraf bepaald thema. Een half uurtje volstond om samen met de kinderen een thema te kiezen via een geleid gesprek. We deelden de kinderen op in subgroepen in verschillende lokaaltjes en de

creativiteit zorgde voor de inhoud. Ik filmde dan meestal het toonmoment van de verschillende groepjes en maakte daarvan een draaiboek. Zo liep alles uit op een spetterend feest met klank, licht en muziek.

Kwantitatief en kwalitatief

De groei van het lentefeest/feest van de vrijzinnige jeugd heeft de laatste jaren gezorgd voor steeds meer lokale feesten en opdelingen. De schouwburg blijft even vol. Voor ouders en familie blijft de belevenis van dit groepsgevoel een belangrijk signaal waardoor ze zien dat ze niet alleen staan met hun vrijzinnig gedachtengoed.

Tja, er zullen altijd wel oma's zijn die hun kleindochter in de kerk als een minbruidje hun plechtige communie willen zien doen, of dat meisje dit wel wil laat ik hier in het midden. Maar dat kan niet op tegen het feit dat niet de oma's, maar de kinderen bij ons zelf hun ding doen, gebruik makend van de technische mogelijkheden van de schouwburg. Dit levert meestal een heel kindgerichte en kwaliteitsvolle vertoning op!

Inloop- en infomoment rond omgaan met verlies

woensdag 18 mei - De Stuyverij Kortrijk

Maakte je ooit een pijnlijk verlies mee? Treurt je kind?

Ben je bezorgd over je kinderen na je scheiding?

Wil je meer informatie over hoe je kind te betrekken voor en na een overlijden?

Ben je als hulpverlener op zoek naar materiaal om te werken met kinderen en jongeren in een verliessituatie?

Wil je op een symbolische manier uiting geven aan je verlies? Je overledenen een plaats blijven geven in je leven?

In het kader van de Week van de Opvoeding kan je langskomen in de Stuyverij.

Je vindt er info over 'De sokken van de olifant', het project van het huisvandeMens dat ondersteuning biedt aan kinderen en jongeren in een verliessituatie.

Ook voor info over het project 'Bankje' kan je er terecht. Op de nok van de Stuyverij zal je het 'Bankje' zien staan, gemetseld met stenen van het huis, dat een plek geeft aan de overleden familieleden en vrienden van de bewoners.

Het is een traditie afkomstig uit de grensstreek die Valentine Kempynck opnieuw uitvoert.

Je kan aanschuiven aan de alternatieve koffietafel. Wie weet welke gesprekken over verlies er ontstaan. Op het papier op de koffietafel kunnen kinderen tekenen of ze mogen mee metselen in de zandbak.

Iedereen is welkom. Kinderen en jongeren, ouders en familie, professionelen uit de onderwijs- en zorgsector. De toegang is vrij en kosteloos. Wie zin heeft om zelf iets mee te brengen voor de koffietafel, gebak, fruit...Doe gerust, zo wordt het nog gezelliger.

vrije toegang tussen 14u en 17u
doorlopend:

info over het project 'De sokken van de olifant'

info over de Stuyverij en 'Bankje'

alternatieve koffietafel

om 15u:

korte toelichting rond het project 'Bankje'

Organisator: huisvandeMens Kortrijk i.s.m. de Stuyverij en Valentine Kempynck (project 'Bankje')

Locatie: de Stuyverij, R. Saverystraat 26, Kortrijk

Meer informatie: huisvandeMens Kortrijk, T 056 25 27 51, kortrijk@deMens.nu

Meer info en contactgegevens m.b.t. 'De sokken van de olifant', 'Bankje' en de Stuyverij vind je op www.vrijzinnigwest-vlaanderen.be bij de activiteit op de kalender.



Foto De Stuyverij

Een brug naar een humane samenleving

Praktische vaststellingen m.b.t Lentefeest en Feest van de Vrijzinnige Jeugd



Illustratie uit Zoeklicht 1976,
Collectie CAVA

Als inspecteur-adviseur voor de cursus niet-confessionele zedenleer kom ik zowel in West-Vlaanderen als delen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, ook een school in Henegouwen behoort tot mijn ambtsgebied. Zo ben ik elk schooljaar te gast op diverse lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd.

Uiteraard betreft het enkel scholen uit het officieel onderwijs (gemeenschapsonderwijs) en uit het officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal onderwijs). Toch telt onze provincie één vrije school waar ook de levensbeschouwelijke cursussen worden aangeboden.

De West-Vlaamse situatie ken ik door en door. De situatie in Oost-Vlaanderen en in zekere mate ook in Vlaams-Brabant (althans in de delen waar ik actief ben) verschilt toch enigszins met deze uit onze provincie. In dit artikel belichten we voornamelijk de situatie in onze provincie en waar mogelijk vergelijken we met elders.

LEERKRACHTEN EN ORGANISATIECOMITÉS

In West-Vlaanderen is de organisatie van een lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd hoofdzakelijk in handen van leerkrachten nc-zedenleer samen met leden van een organisatiecomité. In de andere provincies, toch in de regio waar ik kom, zijn het eerder individuele leerkrachten die in hun school een LF/FVJ organiseren, soms met de hulp van enkele ouders.

In veel organisatiecomités is een strikte scheiding van de 'werkzaamheden'. De leerkrachten verzorgen autonoom het inhoudelijk aspect en het organisatiecomité zorgt voor het vormelijk aspect. Met dit laatste bedoelen we vooral de praktische kant van een LF en FVJ. Voorbeelden hiervan zijn: een zaal vastleggen, de catering verzorgen, de geschenken aankopen, de uitnodigingen en het programmaboekje ontwerpen, de administratie opvolgen en last but not

least: zorgen dat er genoeg centen zijn. Dit zijn belangrijke opdrachten die door tientallen vrijwilligers elk jaar opnieuw als vanzelfsprekend uitgevoerd worden.

Nu zou je misschien kunnen denken dat de inbreng van de leerkrachten eerder beperkt is. Niets is minder waar. Na de schooluren zijn er overlegvergaderingen met de collega's om het thema vast te leggen, daarna volgen 'repetitiemomenten' op woensdagnamiddag of in het



“Onze lentefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd zijn een uithangbord van de georganiseerde vrijzinnigheid. Ze scheppen een band tussen alle vrijzinnigen en slaan een brug naar allen die een open, eerlijke en humane samenleving wensen los van dogma’s en vooroordelen.”

weekend. Sommige werkgroepen trekken enkele dagen met de leerlingen op ‘voorbereidingsweekend’.

ORGANISATIE EN VARIATIE

We kunnen de varianten van LF-FVJ in enkele categorieën onderbrengen:

- combinatie van LF en FV
 - met verschillende scholen en leerkrachten
 - met één leerkracht en één school
- afzonderlijk LF en FVJ
- met verschillende scholen en leerkrachten
- LF en FVJ per school in combinatie met receptie communiefeesten

Laten we deze variaties even ontleden.

Combinatie van LF en FVJ: een veel voorkomende situatie

Hier zijn meestal diverse scholen en scholen uit de twee officiële netten betrokken. Het kan gebeuren dat leerkrachten in twee verschillende netten fungeren: in het gemeenschapsonderwijs én het gemeentelijk onderwijs. Onze provincie telt ook nog een basisschool uit het vrij onderwijs waar leerlingen de keuze hebben om naast lessen in de erkende godsdiensten ook nc-zedenleer te volgen. Ook in deze school sluit de

leerkracht ncz met de leerlingen aan. Het samenwerken van de leerkrachten met een organisatiecomité is uiteraard plaatsgebonden. Elk organisatiecomité heeft een eigen werkingsgebied. Hierdoor kan het zijn dat een leerkracht betrokken is bij de organisatie van meer dan één feest.

Eén leerkracht, één school: kleinschalig en intiem

Het komt voor dat één leerkracht een eigen LF-FVJ organiseert op school. Meestal is er hulp van enkele ouders of andere personeelsleden van de school. Ik heb de indruk dat een aantal directies dergelijke manier van werken aanmoedigen en ondersteunen. Veelal stelt men de infrastructuur van de school gratis ter beschikking. In sommige gevallen koopt de school eveneens geschenken aan, zoals de knobbe-beertjes.

Afzonderlijk LF en FVJ

Wanneer er binnen het werkingsgebied van een organisatiecomité veel scholen en dus ook veel feestelingen in een eerste en zesde leerjaar zijn dan stelt zich een capaciteitsprobleem. Wil men een grote aanwezigheid van gezinsleden en familieleden dan is het aantal plaatsen ruim onvoldoende. Op verschillende

manieren tracht men dit op te lossen. De oplossing ligt voor de hand: LF en FVJ afzonderlijk organiseren of het werkingsgebied splitsen. Onze provincie kent beide oplossingen. Bij het organiseren van twee feesten heeft eenzelfde organisatiecomité dubbele kosten. Bij het opdelen van het werkingsgebied wordt meestal een nieuw organisatiecomité opgericht.

Andere comités splitsen niet op en counteren het capaciteitsprobleem door het inperken van het aantal genodigden per feesteling.

Op andere plaatsen plant men twee (of meer) identieke feesten op dezelfde dag. Voor elke oplossing zijn er zowel plus- of minpunten. Bij een grotere aanwezigheid bij een LF en FVJ zal er ook meer uitstraling zijn. Keerzijde: er is meer mankracht nodig. Zowel leerkrachten als vrijwilligers draaien een dubbele shift.

Steeds meer merk ik dat directies vragende partij zijn om LF en FVJ te laten samenvallen met de communiefeesten. In onze provincie heb ik daar echter nog geen weet van.

Voor de school is dit natuurlijk een bindende kracht: de ouders blijven met de school verbonden. In concreto is het meestal als volgt opgevat: de communiefeesten gaan door in de kerk, LF/FVJ in een zaal op school. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke receptie. Hier vervult de school de rol van organisatiecomité en draagt hierin dan ook de kosten.

INHOUDELIJK ASPECT

De meest voorkomende formule is deze waarbij leerkrachten een thema kiezen en dit samen met hun leerlingen vorm geven. Het verder uitwerken is sterk afhankelijk van de ruimte en de technische mogelijkheden maar dit doet geen afbreuk aan de 'boodschap' die wordt mee gegeven. Tot enkele jaren geleden was er een zekere aversie om melige teksten te brengen of zelfs maar het vrijzinnig gedachtengoed duidelijk naar

HUMANISTISCH VRIJZINNIG VORMINGSWERK vzw
OUDERVERENIGING VOOR DE MORAAAL
Afdeling KORTRIJK

Mitnodiging

15de FEEST
voor de
Vrijzinnige Jeugd
Donderdag 4 mei '78 - 10.30u.
Stadsschouwburg - Kortrijk

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergetekende (naam en adres)
 wenst zijn zoon
 dochter, geboren op ,
 ingeschreven in (naam en adres van
 de school) te laten inschrijven voor het Feest van de Vrijz. Jeugd
 op 7.5.64

Hij zal deelnemen aan het feestmaal met . . . personen en stort
 (150 f x . . .) op de P.C.R. nr. 277 van "Banque de la
 Société Générale" te Kortrijk. (Voor rekening nr.219694 van Mr.
 D'Haese- O.V.L.M.)

Handtekening en datum

voren te schuiven. Momenteel is er een kentering en zie ik overal positieve boodschappen. Maar wat nog belangrijker is: we durven weer opkomen voor wie we zijn en vooral waar we voor staan. Vrijzinnigen hebben ook een boodschap te brengen! Trouwens: op een LF en FVJ zijn er sowieso aanwezig die nog niet eerder in contact kwamen met de 'georganiseerde' vrijzinnigheid. Dit is een uitgelezen moment om hen te laten proeven van onze levensbeschouwing en hen te laten zien dat wij helemaal geen beeldenstormers, nihilisten of negativisten zijn! De inhoud van een LF en FVJ richt zich dus niet alleen tot de feestelingen en hun dierbaren, neen, het is een sterk signaal vanuit de vrijzinnige gemeenschap gericht aan elke genodigde.

Het middelpunt van elk LF en FVJ dient de feesteling te zijn. Om hem of haar is het te doen. Zowat alle LF en FVJ huldigen ook dit principe. Er wordt rekening gehouden met wat de feesteling nu zelf wil, met zijn/haar mogelijkheden en vooral ook met zijn/haar beperkingen. In zowat alle LF en FVJ zien we een symbiose van feestelingen uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en zo hoort het ook!

MORELE VERPLICHTING?

Leermeesters ncz hebben het niet ge-

makkelijk, zeker niet zij die in diverse scholen een opdracht vervullen. Sommige fungeren in twee of drie gebieden met elk een eigen LF en FVJ. Moeten zij, of beter: kunnen zij dan overal voor de 100% meewerken? Soms kan het praktisch echter niet omdat de LF en FV op dezelfde dag georganiseerd worden. Vermits de meeste repetities en alle feesten buiten de schooluren plaatsvinden kan de leerkracht wettelijk niet verplicht worden hieraan mee te werken.

Op de website www.ribz.be van de RIBZ (Raad Inspectie Begeleiding nc-Zedenleer) staat een visietekst omtrent de inzet van leerkrachten bij LF en FVJ. Laten we eerlijk zijn: onze leermeesters beseffen het belang van hun opdracht, doen hun job graag en werken gemotiveerd mee. In veel regio's is een werkgroep van leerkrachten ncz actief. Enkele 'trekkers' nemen er het voortouw en fungeren als voorzitter/secretaris. De trekkers zijn onontbeerlijk binnen het vrijwilligerswerk. Ze zijn de lijm die de groep samenhoudt.

FEESTELINGEN ZONDER NCZ?

In principe is deelname enkel voor leerlingen die effectief de cursus ncz volgen. Het komt voor dat ouders van wie de kinderen geen ncz volgen, of in het vrij net les volgen, ook aankloppen bij een

organisatiecomité om hun kind in te schrijven voor een LF of FVJ. HWV-nationaal heeft hier een standpunt over in genomen.

In de praktijk ligt het laten deelnemen aan een LF of FVJ van een leerling die geen ncz gevoelig. Dat is best te begrijpen. Vinden die ouders de leerkrachten ncz of de cursus ncz te min? Of is er een andere reden? In de meeste gevallen onderzoekt het organisatiecomité elk individueel geval. In andere gevallen is men zeer consequent en worden enkel leerlingen ncz toegelaten.

Wie het wenst kan ook terecht bij de "huizen van de mens" om een individueel LF of FVJ te (helpen) organiseren. De discussie hierover is alvast nog niet beslecht.

CONCLUSIE

Onze lentefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd zijn een uithangbord van de georganiseerde vrijzinnigheid. Ze zijn belangrijk voor feestelingen en ouders. Ze scheppen een band tussen alle vrijzinnigen en slaan een brug naar allen die een open, eerlijke en humane samenleving wensen los van dogma's en vooroordelen.

De vele medewerkers van de organisatiecomités verdienen een dikke pluim. Zij zijn de werkende krachten die op vrijwillige basis het uiterste van zichzelf geven. Ook onze leermeesters niet-confessionele zedenleer tonen een niet aflatende inzet. Zij staan momenteel in de vuurlinie om de levensbeschouwelijke vakken te verdedigen, zij dragen op school de vrijzinnige waarden uit, zij zijn de werkers die meehelpen aan het slagen van elk lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd.

Filip Debrabandere,
 inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer.

“ Ik herinner mij nog goed het binnenkomen van de feestelingen in de schouwburg. De zaal zal barstenvol me familie en vrienden. De zaallichten waren zo goed als volledig gedoofd. Er speelde mooie muziek terwijl de kinderen in het donker naar binnen kwamen. Elk had een brandend lichtje bij. Het publiek verwelkomde de kinderen met een bemoedigend applaus. Je voelde de sympathie en het enthousiasme door de zaal zinderen. De kinderen zweefden – bij wijze van uitdrukking – met glunderende gezichten het podium op. Ze waren apetrots. Ik was een fiere moeder en krijg nog steeds- ook al is het feest al jaren geleden doorgegaan- de krop in mijn keel als ik op dat moment terugdenk.

”

Hilde, moeder van twee dochters

Woody Adams

“Feest van de vrijzinnige jeugd hoeft niet echt”

Zoeklicht zocht een deelnemer aan het feest van de vrijzinnige jeugd op om te peilen naar zijn mening over het feest van de vrijzinnig jeugd en de lessen niet-confessionele zedenleer. Het feest van de vrijzinnige jeugd mocht er zijn, maar het was niet zijn grootste bekommernis. Voetbal, de armoede in de wereld en de grote stap van het lager naar het middelbaar onderwijs zijn belangrijker.

Voetbal

Woody is 12 jaar en loopt school in de stedelijk basisschool Waregem. Hij zit goed in zijn vel en heeft vele vrienden op school en in de buurt waar hij woont. Vrienden, om samen pret te maken en rond te dollen. Vrienden voor het leven, want het grootste deel zal toch in Waregem blijven wonen. Vrienden om mee te sporten en te voetballen. De ronde bal is belangrijk: een hevige supporter van Zulte Waregem en zelf actief voetballer bij Racing Waregem. Drie maal training tijdens de week, twee matches in het weekend. Op plaats links vooraan of rechts vooraan. Scoren is de boodschap, maar plezier blijft het belangrijkste. Soms kan het tegenzitten zoals met de laatste wedstrijden van Zulte-Waregem, dan verbijt Woody zijn woede en teleurstelling.

School

Op school gaat het prima. Er zijn geen lessen waar Woody het moeilijk mee heeft. Ja, knutselen vindt hij maar niks, maar dat is volgens hem geen theoretisch vak. De les zedenleer is tof.



Daar mag je vrij je mening zeggen. Zo was er onlangs een film over pesten. Wij mochten hierover onze mening geven. Of we spelen soms ook toneel. De juf legt dan een situatie voor en die moeten we dan in een rollenspel spelen met een andere leerling. Het leert veel over hoe je zelf in een situatie reageert. In de godsdienstlessen gaat het er anders aan toe. De bijbel is een verhaaltje. Jezus bestaat volgens mij niet echt en Adam en Eva waren niet de eerste mensen op aarde. Ik geloof dat niet. De eerste mensen waren mensapen, dat is wetenschappelijk bewezen. Ik maakte al een les godsdienst mee over al die heiligen zoals Mozes en pater Damiaan. Onder vrienden praten we daar niet over: katholiek of vrijzinnig zijn is volgens mij niet belangrijk. Ik denk wel na over mijn toekomst: volgend jaar ga ik naar het middelbaar onderwijs, een andere school. Met andere en nieuwe vrienden. Latijn. Het maakt me een beetje onzeker, ik ben wel een beetje bang voor het nieuwe. *(lachte)*

Feest van de vrijzinnig jeugd

Dit jaar doen er drie leerlingen hun feest van de vrijzinnige jeugd uit mijn school. We zijn met vier leerlingen in de les zedenleer, maar een meisje is volgeling van Jehova en mag van haar ouders niet deelnemen. We krijgen een thema, dit jaar is dat “Wat als...”. (Dit is een comedyshow op 2BE, die uit gaat van de vraag “Wat als” waarbij het antwoord een humoristische sketch is). Daar moeten wij dan toneel over spelen. Wat het wordt weet ik nog niet, maar we zien wel. Dan volgt een grote receptie en een familiefeest. Het feest zal thuis doorgaan, maar dat vind ik veel te druk. Ik verveel me ook, dan neem ik mijn kubus of mijn Ipad. Ik trek me dan terug in mijn eigen wereld en ik verveel me dan veel minder. Geschenken? Ik zou het niet weten, want eigenlijk heb ik alles wat ik wil. Dit lijkt me dus allemaal niet zo belangrijk. Ik ben blij dat ik hier, in Europa geboren ben. Dan ken ik geen toestanden zoals honger en armoede, waar kinderen in Afrika of Azië moeten in leven. Dat is pas geluk hebben.

Wat had je gedacht?

Rituelen



Dit is een themanummer over vrijzinnige feesten voor jongeren. Daarom vroeg de redactie me om hier iets over die heuglijke gebeurtenissen te schrijven. Nu is dat niet het opzet van een column en zeker niet van deze column; waarin ik tracht om iets dat me in de wereld om me heen opvalt met mijn eigen kritische en op verbeelding brandende lamp te belichten. Maar voor een keer en omdat een voorzichtige lentezon net aan het proberen is om enig jeugdig elan in een druilerige omgeving te brengen, iets wat volgens een gemeenplaats de jeugd symboliseert, strijk ik over mijn hart.

Vooruit dan maar. Ik beken het, ik heb niets met feesten van de vrijzinnige jeugd en andere lentefeesten. Geen kritische visie, geen fantasiebeelden. Ik heb geen kinderen en ben zelf door mijn ouders tot twee keer toe naar de zogenaamde le-ring, telkens gevolgd door een communie, gestuurd toen ik me nog ongeriefd van woorden uitdrukte. Mijn herinneringen daaraan zijn uiterst weinigzeggend en ronduit materialistisch. Je kreeg een nieuw pak en nieuwe schoenen, maar ook leren handschoenen, waarvan je er maar één mocht aantrekken. Je moest de ronde van burens en familie doen en kreeg dan een cadeautje in ruil voor een prentje waarop een engel of een stralenkrans stond. Ik heb nog weet van een balpen -de eerste die ik zag, er werd je nog niet met plastic balpennen om de oren gegoooid- in zwart bakeliet en zilverkleurig zilmeta.. Belangwekkend was dat je ermee ondersteboven kon schrijven -dat kon niet met een ballonpen, wel met een griffel- en zelfs onder water.

Veel levensbeschouwelijk heb ik er niet aan overgehouden, misschien sluimerde het ongeloof toen al in mijn prille geest.

Dit alles wil niet zeggen dat ik iets tegen rituelen of voor hen die van wanten weten rituelen zou hebben. Alleen heb ik vaak wat moeite met grootse publieke manifestaties rond overgangsmomenten in het leven, of het nu een geboorte, een leeftijd of de dood betreft. Alle goden in hun paradijzen in alle windstreken mogen verhoeden dat ik ooit een feest zou afwijzen, maar dan hoeven Jan en klein Pierke er voor mij niet bij te zijn. Ik geef me er rekenschap van dat de mensen die al hun energie inzetten om van een jeugdfeest een mooi en zinvol geheel te maken, daar zelf veel voldoening aan beleven. En ik ben ervan overtuigd dat de hedendaagse overgangsfesten aan de feestelingen veel plezier bezorgen, om nog maar over de trots van hun voorouders te zwijgen. Waarschijnlijk dragen die jongeren nog veel zinvol mee in hun verder leven. Maar mij ligt het niet. Ik vertrouw erop dat ik hierom niet in de ban der vrijzinnigheid wordt geslagen.

Dit belet me niet om met Annie Romein, die eigenlijk volgens de geplogenheden van haar tijd Annie Verschoor heette maar



Collectie CAVA

de naam van haar man voor de hare invoegde, om te zien in verwondering en een zekere weemoedigheid, die volgens Willem Elsschot des avonds komt. En dus alles wat me in het leven goed voorkomt, toe te wensen aan die jonge gastjes.

Dat hun gedachten vrij mogen blijven van ideologieën en sektarisme. En dus vrij zijn zoals in het lied.

Dat ze hun mooie nieuwe smartphone, die ze krijgen in de plaats van mijn mooie nieuwe balpen, ook mogen gebruiken om gretig kennis op te steken.

Dat ze veel mooie en goede boeken mogen lezen, al dan niet op hun smartphone en zich niets aantrekken van bestsellers of boekentoptien.

Mogen ze ook woordenboeken gebruiken, er bestaan goede voor op de smartphone, daarin vinden ze onder meer wat griffel, ballonnen, bakeliet en zilmeta betekenissen. Een vroegere hoofdredacteur zei ooit dat jongeren Zoeklicht niet lezen wegens te moeilijk, wel daarvoor heb je net woordenboeken.

Dat ze ongegeneerd grenzen mogen aftasten, zodat ze weten waar ze liggen.

Dat ze zich daarbij verschrikkelijk mogen amuseren, ook al dringt het langzaam tot hen door dat de wereld niet zo mooi is.

Dat ze graag mensen mogen zien en door mensen graag gezien worden.

Dat ze zich tot slot niet al te veel mogen aantrekken van goede raad, met inbegrip van het bovenstaande. Maar dat zal wel lukken, ze lezen Zoeklicht toch niet.

“

Ik herinner nog heel goed hoe ik (als zesjarige) de schouwburg binnenwandelde : het was pikdonker, enkel de fakkels brandden. Hand in hand liepen we de zaal binnen en het podium op. Ik vond het een magisch moment. Ik verlang stiekem om mijn dochttertje daar ooit te zien lopen. Zo creëren wij als vrijzinnig humanisten onze eigen tradities waar we elk op onze manier onze eigen betekenis kunnen aan geven.

Freya

”

“

Een gans weekend bereidden we ons feest in de Gavers voor. We bleven slapen, hadden er een super enge nachtwandeling en het weekend was veel te snel voorbij!! Op het podium schitterde ik als wmadam. Ja zelfs na 25 jaar heb ik nog hele warme herinneringen aan mijn feest. Mijn moeder pinkte een traantje weg, ik begreep dat niet echt. Maar nu ik zelf moeder ben en mijn fiere zonen hun feest doen, dan pink ik ook een traantje weg (oké, meer dan eentje...)

Mieke

”



ORGANISATIE

TIJDSTIP ACTIVITEIT

Activiteitenkalender



PLAATS

MOZAÏEK – HVDM KORTRIJK	APRIL 2016	Tentoonstelling 'Dood in Kinderschoenen' naar aanleiding van Erfgoeddag	De Geus
DE GEUS	Zondag 24 tot 02 mei	Reis rond de wereld in 80 min door Guido Desimpelaere	Mozaïek
	Vrijdag 29 om 19.00u		
	MEI 2016		
ORGANISATIECOMITÉ	Donderdag 05 om 10.00u	Feest Vrijzinnige Jeugd regio Kortrijk van de 12-jarigen	Stadsschouwburg Kortrijk
KUNSTKRING DE GEUS	Zondag 08 om 10.45u	Vernissage Afdeling van SABV	De Geus
UPV KORTRIJK	Dinsdag 10 om 14.30u	Dinsdagnamiddaglecturen: "Gender en diversiteit", door Prof. Gily Coene, VUB	Mozaïek
HV KORTRIJK	Donderdag 12 om 19.30u	Zahir, praten over de dingen des levens. Inl: JC Staels, jc.staels@hotmail.com	Mozaïek
HVV MENEN	Zaterdag 14	Lentefeest in Menen	CC De Steiger
OVM AVELGEM	Zondag 15 om 09.30u	Lentefeest voor de 6-jarigen in Avelgem	GC Spikkerelle Avelgem
OVM AVELGEM	Zondag 15 om 11.00u	Feest Vrijzinnige Jeugd Avelgem	GC Spikkerelle Avelgem
HVDM KORTRIJK	Maandag 16	Fietstocht "Maak kennis met met de levensbeschouwelijke en/of religieuze diversiteit in Kortrijk". Inl. HuisvandeMens Kortrijk	Kortrijk
UPV KORTRIJK	Dinsdag 17 om 14.30u	Lezing: "Gender en diversiteit", door Prof. Gily Coene, VUB	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	Woensdag 18 om 14.00u	'De sokken van de olifant': creatief infomoment rond omgaan met verlies bij kinderen en jongeren, ism De Stuyverij	De Stuyverij Kortrijk
HVDM KORTRIJK	Woensdag 18 om 18.00u	Lotgenotengroep jongeren en verlies	HvdM Kortrijk
HV WAREGEM	Zondag 22 om 09.30u, 11.00u	Lentefeest en Feest vrijzinnige jeugd in Waregem	Cc De Schakel
AVK KORTRIJK	Donderdag 26 om 19.30u	Voordracht Michel Vandenbossche, Gaia	Mozaïek
MOZAÏEK	Zondag 29 om 19.00u	LaatstezondagConcert van The Superior Dance band.	Mozaïek
	JUNI 2016		
HV KORTRIJK	Donderdag 02 om 19.30u	Zahir, praten over de dingen des levens. Inl: JC Staels, jc.staels@hotmail.com	Mozaïek
MOZAÏEK	Woensdag 08 om 19.00u	Contactvergadering vrijwilligers Kom op tegen Kanker	Mozaïek
DE BEZATSE	Zaterdag 11	Volkssportroute. Inschrijven via Marc 0497 263 269	De Bezatse
HVDM KORTRIJK	Woensdag 15 om 18.00u	Lotgenotengroep jongeren en verlies	HvdM Kortrijk
OVM AVELGEM – HVDM KORTR.	Dinsdag 21 om 17.00u	Informatiebeurs rond het Levens einde, in samenwerking met huisvandeMens	GC Spikkerelle Avelgem
MOZAÏEK	Zondag 26 om 19.00u	LaatstezondagConcert van The Superior Dance band.	Mozaïek
	JULI 2016		
DE BEZATSE	Zaterdag 02 om 19.30u	De bbq van de Bezatse. Inschrijven via 0497/263 269	De Bezatse





SEPTEMBER 2016	
HV KORTRIJK	Donderdag 01 om 19.30u Zahir, praten over de dingen des levens. Ini: JC Staele, jc.staele@hotmail.com
ANTIPODE	Vrijdag 02 om 20.00u Reiscafé
MOZAÏEK	We 16-18 Plantjesactie Kom op tegen Kanker
DE BEZATSE	Vrijdag 23 om 19.30u Quiz van de Bezatse. Inschrijving via vdebezatse@gmail.com
MOZAÏEK	Zondag 25 om 19.00u Laatstezondagconcert van The Superior Dance band: Indian Summer
OKTOBER 2016	
HV KORTRIJK	Donderdag 06 om 19.30u Zahir, praten over de dingen des levens. Ini: JC Staele, jc.staele@hotmail.com
ANTIPODE	Vrijdag 07 om 20.00u Reiscafé
MOZAÏEK	Zaterdag 15 om 13.00u Tweede weggeefmarkt van Mozaïek
ANTIPODE	Vrijdag 21 om 20.00u Muzikale reis rond de wereld in 80 minuten met Guido Desimpelaere
MOZAÏEK	Zondag 30 om 19.00u Laatstezondagconcert van The Superior Dance Band: Kaas- en wijnavond
NOVEMBER 2016	
HV KORTRIJK	Donderdag 03 om 19.30u Zahir, praten over de dingen des levens. Ini: JC Staele, jc.staele@hotmail.com
ANTIPODE	Vrijdag 04 om 20.00u Reiscafé
VRIJZINNING KORTRIJK	Vrijdag 18 om 20.00u Gemeenschappelijke activiteit Pantheater met 'De kinderen van Herakles'
MOZAÏEK	Zondag 27 om 19.00u Laatstezondagconcert van The Superior Dance Band
DECEMBER 2016	
ANTIPODE	Vrijdag 02 om 20.00u Reiscafé
POLYFINARIO	Zaterdag 03 om 18.00 Polyquiz
MOZAÏEK	Zondag 18 om 19.00u Laatstezondagconcert van The Superior Dance band: Eindejaarsconcert



De Geus
Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
056 72 81 72
www.vdegeus.be
Zondag van 10.00u tot 13.00u
elke donderdag om 19.00u PingPong

VC Mozaïek
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be

De Bezatse
Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
info@debezatse.be
www.debezatse.be

VC Poincaré
Stormestraat 131/20
8790 Waregem
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
Zondag van 10.30u tot 13.30u Praatcafé
1ste en 3de vrijdag van de maand
jongerenpraatcafé

OVV-Avelgem
Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
056/64.64.39
ovv.avelgem@scarlet.be
www.ovv-avelgem.be

Zoeklicht sprak met

Bleri Lleshi

“Liefde als remedie tegen angst”



Bleri Lleshi was op korte tijd twee maal te gast in Waregem en toert volop door Vlaanderen om zijn nieuw boek: “Liefde in tijden van angst” voor te stellen. Ik ontmoet hem voor een kort interview in de Dansaertbuurt in Brussel.

Zoeklicht: Waarom moeten wij uw boek “Liefde in tijden van angst” lezen?

Bleri Lleshi: Deze morgen kreeg ik een reactie van CD&V voorzitter Wouter Beke: “Verfrissende lectuur voor iedereen die genoeg heeft van de angst, die niet wil beven maar leven, die gelooft in De Liefde en in de warme samenleving.” Een andere reden is dat het lezen van dit boek kan helpen om de angst die we allemaal ondervinden, te begrijpen en te verwerken. Mijn boek is een reactie op het cynisme dat overheerst in onze samenleving. Momenteel groeit er een generatie jongeren op die geen Liefde kent. Ik bedoel hier natuurlijk niet de commerciële, romantische liefde mee. Wat doe je als je in je relatie problemen kent? In de romantische liefde los je problemen op door iets te kopen voor je partner om die relatieproblemen op te lossen: een citytrip, een weekendje weg, een sauna

of een etentje. Maar niet iedereen heeft daar de middelen voor. In de romantische liefde worden we als het ware overvallen, liefde is vluchtig en moet constant spannend en passievol zijn. Dit legt de druk op ons en daardoor zijn we ongelukkig. Mijn alternatief is ware liefde. Liefde die vertrekt van een keuze en een engagement. Bij ware liefde schiet je in actie en neem je verantwoordelijkheid voor de ander, de samenleving en je omgeving.

Zoeklicht: In je boek heb je het ook over spiritualiteit. Ben je gelovig?

Bleri Lleshi: Ik ben niet godsdienstig, wel gelovig. We geloven allemaal in iets: in het goede, kracht van solidariteit of liefde, of in hogere krachten. Op 11 jaar las ik in het toenmalige Albanië al de Thora, de Bijbel en de Koran. Ik vind het belangrijk om mijn medemensen te begrijpen. Die religieuze medemens is voor mij een medestander om

de maatschappij te veranderen. Wij hebben samen de opdracht om voor onze kinderen en kleinkinderen voor een andere en betere wereld te zorgen. Spiritualiteit geeft mij inspiratie in mijn strijd voor een betere wereld, ik geloof in de mens en het goede. Iemand zoals de pedagoog Paolo Freire is een inspiratiebron voor mij. Hij was tegelijk religieus, marxist en activist. Hij liet zich door niemand in een bepaald hokje duwen. Met zo iemand kan ik mij vereenzelvigen en inspiratie vinden voor mijn engagement als jongerenwerker in Brussel.

Zoeklicht: Wie moet de wereld veranderen? In welke richting?

Bleri Lleshi: Ik ben 21ste eeuw marxist, maar op mijn hoede voor verkeerde interpretaties en valse profeten. Ik heb het niet zo voor één partij of één grote leider. Belangrijke kernwaarden zijn participatie en betrokkenheid van de mensen,

directe democratie, waarbij creativiteit een grote rol kan spelen. Maatschappijverandering kan je niet opleggen. In mijn jongerenwerk en mijn onderwijsopdracht leer ik jongeren vertrekken vanuit engagement en wederzijds respect. Dit is zeer belangrijk voor het vormen van een kleine gemeenschap. Een georganiseerde actie van een brede sociale beweging zou ons helpen om een samenleving mogelijk te maken waar de noden en behoeften van de mens en moederaarde centraal staan en niet de winst van een super kleine elite. 62 mensen die evenveel rijkdom bezitten als 3,6 miljard mensen is ongezien en onaanvaardbaar. Het kapitalisme moet in deze strijd ernstig genomen worden. Mijn vorige boek "De neoliberale strafstaat" was daar een analyse van met zelfs een aanzet tot alternatieven.

Wie graag een gesigneerd exemplaar wil van *Liefde in tijden van angst* kan de auteur rechtstreeks contacteren via liefdessamenleving@gmail.com. Het boek kost 15€.



Overleiestraat 15a - 8500 Kortrijk - 056/ 37 16 15
info@vcmozaiek.be - www.vcmozaiek.be

De Dood in Kinderschoenen

A poster for an exhibition. The background is a dark, textured surface with a large, oval-shaped, sepia-toned photograph of a young child in a dark, fur-trimmed coat and a dark hat. The child has a serious expression. In the top right corner of the poster, there is a small white box with the text "ERFGOEDJAG" in red. Below the photograph, the text reads: "De Dood In Kinderschoenen", "historisch-didactische en artistieke dubbelepositie rond kindergraven", "24/04/2016 - 02/05/2016", "Vrijzinnig Centrum Mozaïek", "Overleiestraat 15a Kortrijk". At the bottom of the poster, there are three logos: "west-vlaanderen" with a stylized 'W' logo, "Mozaïek" with a stylized 'M' logo, and "huis van de mens" with a stylized 'H' logo.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Datum: 24/04/2016 - 02/05/2016

Locatie: Vrijzinnig Centrum
Mozaïek, Overleiestraat 15a,
8500 Kortrijk



Overleiestraat 15a - 8500 Kortrijk - 056/ 37 16 15
 info@vcmozaiek.be - www.vcmozaiek.be

Laatstezondagconcerten

met

**SUPERIOR
DANCE
BAND**



Het jazzseizoen loopt stilaan op zijn einde. De Superior Dance Band speelt New Orleans Jazz. Typische, traditionele, authentieke, levende Jazz. De originele Jazz die de basis vormt van alle verdere ontwikkelingen in die kunstvorm. De Jazz die allerhande invloeden absorbeerde en sterk genoeg was om zichzelf te blijven. De Jazz zoals die honderd jaar geleden ontstond en die niets van zijn frisheid, zijn levenskracht heeft verloren. De Jazz waarbij je voeten niet stil kunnen blijven zitten en je aanzet tot dansen.

- Zondag 29 mei: laatstezondagconcert
- Zondag 26 juni: laatstezondagconcert

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Organisatie: Vrijzinnig Centrum Mozaïek i.s.m. Superior Jazz Club

Tijdstip: de concerten starten om 19u00 en duren tot 22u00 (deuren open om 18u30)

Prijs: € 5,00/concert (gratis voor de leden van de Superior Jazz Club).



Het Plantjesweekend voor
Kom op tegen Kanker

Info- en contactavond plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker 2016

woensdag 8 juni 2016 om 19:00 uur

Tijdens het derde weekend van september (16 – 17 – 18 /09) vindt jaarlijks het Plantjesweekend plaats. In heel Vlaanderen worden dan weer azalea's te koop aangeboden, dit jaar zal dat al voor de 22ste keer zijn. Ieder jaar zijn in bijna alle Vlaamse gemeenten honderden comités in de weer om een plantjesverkoop te organiseren. Duizenden vrijwilligers gaan van deur tot deur met de azalea's, verkopen ze op de markt, aan een grootwarenhuis, op het werk ...

De opbrengst wordt gebruikt voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo worden de palliatieve zorg en lotgenotengroepen ondersteund, zijn er vrijwilligers actief in meer dan 45 ziekenhuizen en kunnen mensen bij de Kankerlijn terecht voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen en jongeren met kanker worden speciale activiteiten opgezet.

Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek was er van in het begin bij en coördineert ook dit jaar het plantjesweekend in Kortrijk. Vorig jaar vlogen 9183 azalea's de deur uit. Een schitterend resultaat dat wij haalden dank zij de inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers.

Op woensdag 8 juni komen wij samen met alle (kandidaat) vrijwilligers voor een info- en contactmoment. Iedereen die kennis wil maken met ons super-team is welkom! [afspraak om 19:00 uur – Overleiestraat 15a, Kortrijk].

Wil je graag meehelpen aan het Plantjesweekend 2016, maar kan je er op 8 juni niet bij zijn, dan kan je je aanmelden via het secretariaat van Kom op tegen Kanker Kortrijk: telefoon: 056 37 16 15
 e-mail: kotk@vcmozaiek.be

Kom op tegen Kanker kan jouw hulp zeker gebruiken, om plantjes te verkopen maar er zijn ook andere opdrachten zoals logistieke taken.



Geluk voor kinderen

Rare vogels op zoek naar geluk

Leo Bormans



Een warm aanbevolen cadeautip voor wie met kleine mensen wil stilstaan bij grote dingen.

Als trotse meter en tante van een aantal bengels denk ik bij het woord 'lentefeest' spontaan aan appelblauwzeegroene feesttafels, tantes, nonkels, oma's en opa's op het springkasteel, de net uitgekakte K3-CD door die door de boksen galmt, onvermoeibaar uitgelaten kinderen, eten tot ik beseft dat mijn nieuw kleedje een maat groter mocht zijn en rijkelijk vloeiende cava om de randjes van dit alles wat af te vijlen. Feest dus. En daar is helemaal niets mis mee, de boog moet niet altijd gespannen staan.

Als vrijzinnig humanistisch consulent beschouw ik het lentefeest ook als een inhoudelijk feest, een overgangsrитуeel, een afronding van periode, het begin van iets nieuws. De feestelingen blikken terug en kijken vooruit. Ze staan stil bij een aantal waarden die vrijzinnig humanisten hoog in het vaandel dragen zoals solidariteit, kritisch denken, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. In de lessen zedenleer vertalen de leerkrachten deze thema's naar de leefwereld van kinderen. Tijdens het schooljaar leggen ze met hun leerlingen een parcours af waarvan het lentefeest het sluitstuk vormt. Leve de leerkrachten dus!

Het lentefeest kan ook voor ons familieleden een aanleiding vormen om de feesteling beter te leren kennen en het met hem of haar eens over deze grote thema's te hebben: Wat vind ik belangrijk? Wat maakt mij gelukkig? Doe ik soms iets voor anderen? Welke nieuwe dingen leerde ik het afgelopen jaar? Jaja, ik hoor het je denken tot hier: "Gemakkelijker gezegd dan gedaan, probeer maar eens te concurreren met de Wii."

Maar niet getreurd! Leo Bormans, auteur van het internationaal geprezen 'World Book of Happiness' schreef een parel van een voorleesboek dat ouders, grootouders en andere opvoeders de kans geeft om het op een laagdrempelige manier met kinderen te hebben over waarden die de basis vormen voor een gelukkig leven. Het boek is gebaseerd op een aantal inzichten uit de positieve psychologie, namelijk dat geluk niet uit de lucht komt gevallen. Het is een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen,

samenleven met anderen en de juiste keuzes maken. We kunnen niet altijd even blij zijn, het leven is nu eenmaal niet elke dag feest, niet voor volwassenen en ook niet voor kinderen. Maar als we erin slagen om positiever en gelukkiger te zijn en die levenshouding aan familie en vrienden door te geven, wordt iedereen er beter van en bouwen mee aan een warme samenleving. Het boek bevat 10 verhalen, in elk verhaal staan een 'rare vogel' en één van de tien sleutels van geluk centraal. Deze sleutels worden samengevat in de letterwoorden: DROOM GELUK.

- **D**oelen stellen
- **R**elaties
- **O**penheid en zingeving
- **O**pmerken en waarderen
- **M**ezelf zijn
- **G**even
- **E**moties
- **L**ichaam gezond
- **U**itproberen
- **K**racht

Het is de bedoeling dat je samen met het kind één verhaal per keer leest en er daarna over praat. Bij elk verhaal staan een aantal vragen geformuleerd die als kapstok kunnen dienen voor een warm gesprek. Luister naar wat het kind hierover te vertellen heeft en vertel gerust iets over je eigen leven. Voor wie helemaal op dreef geraakt staan er bij elk verhaal een aantal tips om samen iets te doen rond het verhaal. Als je 'Geluk voor kinderen' gebruikt zoals hierboven beschreven, geef je aan de feesteling meer dan een boek. Je geeft hem of haar misschien twee van de mooiste dingen je kan schenken: tijd en aandacht.

Geluk voor kinderen
Leo Bormans

Sebastiaan van Doninck (illustraties)
Lannoo, 2014
19,95 euro
ISBN 978-94-01421-81-2
www.degeluksvogels.com



Vaubanstraat 8b - 8930 Menen
 vcdebezatse@gmail.com - www.debezatse.be
www.facebook.com/debezatse

Activiteiten vrijzinnig centrum 'De Bezatse' Lente-Zomer 2016

Museum dr. Guislain



Een museum in het oudste krankzinnigengesticht van België: je zou wel gek zijn om daar niet even langs te gaan. Op deze historische plaats vind je een collectie die een beeld schetst van hoe onze omgang met en de behandeling van geesteszieken in de tijd geëvolueerd is. Daarnaast vind je er ook een tijdelijke tentoonstelling die een moeilijk te vatten, maar alom aanwezig gevoel belicht: 'Schaamte'.

Programma:

- 13u: Afspraak aan De Bezatse voor koffie met gebak
- 14u: Vertrek met de bus naar Gent
- 15u: Bezoek met gids aan de collectie 'de geschiedenis van de psychiatrie'
- 16u15: Vrij bezoek aan de tentoonstelling 'Schaamte'
- 17u30: Terugkeer met de bus naar Menen

Inschrijven bij Marc via 0497 263 269 en daarna het bedrag overschrijven op BE46-0003-2603-0336

Vrijdag 15 april, 13u – 18u30
 € 15 (leden), € 20 (niet-leden)

Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd Menen

Enkel voor feestelingen en genodigden
 Een organisatie van HWV Menen, ondersteund door De Bezatse

Zaterdag 14 mei



Volkssportroute

De volkssportroute biedt een evenwichtige mix van streekontdekking met belevingswaarde en gezelligheid als troef. Toen er nog geen sprake was van televisie, internet en computergames, zorgden een aantal typische volksspelen voor ontspanning. Op de tocht langsheen een aantal authentieke cafeetjes kun je de tijd van toen herbeleven. Elke herberg heeft zijn eigen sfeer, klanten en spelletjes.

Onderweg zorgen hapjes en drankjes voor de nodige energie langs het volkssporttraject. Wij bieden een dag vol leuke, plezier en spannende volkssport-ervaringen; laat de oude bollen rollen, laat de pijlen vliegen en de schijven schuiven!

Inschrijven bij Marc via 0497 263 269 en daarna het bedrag overschrijven op BE46-0003-2603-0336

Zaterdag 11 juni

Prijs per persoon: € 50 (inclusief middag- en avondmaal)





Vaubanstraat 8b - 8930 Menen
vcdebezatse@gmail.com - www.debezatse.be
www.facebook.com/debezatse

Barbecue



De barbecue is een vaste waarde geworden op het jaarprogramma van VC 'De Bezatse' en bestaat uit een assortiment van verschillende stukken vlees, een gevarieerd aanbod aan verse groenten en gebakken aardappelen, pasta en rijst. Een aperitief met hapjes en een koffie achteraf wordt door het bestuur aangeboden.

Plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven vóór 26 juni via 0497 263 269. Inschrijving is definitief na storten van het bedrag op BE46-0003-2603-0336 met vermelding van het aantal personen en 'BBQ'.

Zaterdag 02 juli, 19u30
€ 30 volw., € 12 kind (< 13jaar)

Quiz



Het is een oude traditie bij het vrijzinnig centrum 'De Bezatse' om de grijze cellen op de proef te stellen. De vragen die de quizmasters op je zullen loslaten zijn heel breed, soms specifiek, maar vooral gevarieerd. Stof genoeg om te zien wat je vrienden, familie en kennissen weten van de wereld! Omdat denken energie vraagt zijn er broodjes beschikbaar. Geestverruimende dranken zijn uiteraard verkrijgbaar en voor diegenen die er helemaal voor gaan: er zijn talrijke prijzen te winnen!

Inschrijving via vcdebezatse@gmail.com met vermelding van naam + aantal deelnemers.

Max. 4 personen per ploeg

Vrijdag 23 september, 19u30
5 euro pp. (de avond zelf betalen)

“

Wat mij het meeste bijbleef van mijn lentefeesten is hoe leuk ik het wel vond om iets te doen wat bij mijn vrienden saai en voorspelbaar was (in de kerk.) Wat ik ook leuk vond was dat deze dag bijna speciaal voor mij was. Mooie kleren, mijn familie kwam kijken en de leuke herinneringen en cadeautjes waren zeker ook een pluspunt.

Toby

”

“

De kracht van het lentefeest is volgens mij het stilstaan bij enkele belangrijke waarden, ingekleed in een luchtige, speelse show. Toen heb ik het ervaren als een plezierig feest. Nu kijk ik er op terug als een leerrijke les.

Amber, 25 jaar

”

Zoeklicht sprak met *Marc Van den Bossche*



Marc Van den Bossche is hoogleraar aan de VUB. Voormalig De Morgen-journalist, en gespecialiseerd in Cultuur- en Sportfilosofie. Hij was te gast op de cyclus "Hedendaagse filosofie" in CC De Schakel te Waregem. Een gelegenheid om het te hebben over de kracht van je lichaam, de VUB en de idiotie van een louter cijfermatige benadering in de samenleving. Want dit is volgens Marc Van den Bossche niet de kern van wat we zoeken in een "goed leven".

Zoeklicht: Wie ben je?

Marc Van den Bossche: Ik ben hoogleraar aan de VUB, na een omzwenning bij de Morgen als sport- en cultuurjournalist tot eind 1990. Na een zwaar auto-ongeval, in 1989, zag ik in dat ik niet goed bezig was. Twee jaar na dat ongeval kreeg ik de kans te doctoreren aan de VUB. In mijn doctoraat "*Kritiek van de technische rede*" onderzocht ik al de invloed van de technische evolutie op ons denken. In 1998, drie jaar na verdediging en publicatie van dat doctoraat, besepte ik dat ook het thema van de lichamelijke niet ontsnapte aan een louter technische rationaliteit. Als lange afstandsloper ondervond ik immers ook de invloed van lichamelijke activiteit op mijn denken en hoe dit mij zelfs tot momenten van euforie bracht. Ik dacht meteen dat de stelling van Descartes "Ik denk, dus ik besta" zeer onvolledig was. In die tijdsperiode,

16de-17de eeuw, was men op zoek naar zekerheid in turbulente tijden. Het wereldbeeld van de mensen was voordien theocentrisch. De overgang naar het antropocentrische en de intersubjectieve dialoog in relatie met de samenleving toont dat de rede niet op zichzelf staat maar in relatie moet staan met de omgeving en de lichamelijke. Primair is het menselijke zijn er als lichaam in een omgeving, de rede is het topje van de ijsberg.

Zoeklicht: Heb je als hoogleraar filosofie nog tijd om na te denken?

Marc Van den Bossche: De voorbije twee jaar steek ik als vakgroepvoorzitter enorm veel tijd in administratieve regelgeving. Ook een instituut als de universiteit ontsnapt jammer genoeg niet aan meer en meer regelgeving. Daarnaast worden je prestaties gemeten aan het aantal publicaties die gepubliceerd worden in gespecialiseerde tijdschriften die

door misschien vijftientig andere specialisten gelezen en bekritiseerd worden. Wat minder belangrijk is, zoals het naar het grote publiek toestappen, wordt nog maar weinig gewaardeerd. Filosofie gaat voor mij over het "goede leven" zoals reeds bij de toenmalige Griekse filosofen. Bij de VUB vertrekken we daarvoor van het humanistisch denken met een duidelijke relatie naar het werkveld en de praktijk. Zo organiseren we de opleiding humanistiek voor de morele consulenten. Wij pogen ook het vrijzinnig denken in relatie tot de religie een beetje meer te actualiseren. Zo heb ik nu een nieuw boek rond "*Vrij(heid) van religie*" gepubliceerd.*

Zoeklicht: Wat is jouw kernboodschap?

Marc Van den Bossche: Descartes - en eigenlijk het overgrote deel van de traditie van het westerse denken - vertrok van de dualiteit van geest en lichaam "ik denk

* <http://www.aspeditions.be/nl-be/book/VRIJHE404Z/vrijheid-van-religie-marc-van-den-bossche-gily-coene.htm>

dus ik ben". Ik wil dit dualisme verlaten en de continuïteit in de verf zetten, dit geeft een ander wereldbeeld. Vanuit een doorgedreven materialisme zie ik de betekenis van de lichamelijke voor ons menszijn. Met dank aan het feminisme, dat de zogeheten hiërarchie tussen het rationalisme van de man en de lichamelijke van de vrouw in vraag stelt. Wanneer ik ga fietsen krijg ik nieuwe ideeën met emotie en lichamelijke. Bij dit sporten moet iedereen zijn eigen maat zoeken. Dit hoeft niet altijd gekwantificeerd te worden door enkel in cijfertjes te denken. Kwaliteit van ons leven wordt steeds belangrijker om het goede leven te bereiken. En dat laat zich niet cijfermatig uitdrukken.



“

Mijn lentefeest, al meer dan 20 jaar geleden intussen, staat, in flarden in mijn geheugen gegrift. Op de overgang tussen kind en tiener, samen met oude en nieuwe vrienden op voorbereiding voor het optreden. Een familiefeest met op het podium de feestelingen, in de zaal ouders en grootouders en kadootjes achteraf. Zelf kiezen welke kleren, welke invulling aan het creatieve spektakel te geven, en hoe samen met anderen te beslissen. Geen saai ritueel, maar een spannende feestdag, met nieuwe schoenen aan klaar voor wat komen zal.

Bram

”

“

Ik mocht op het bodjum
Ik mocht kletsen over kleeren
We mochten alzoef doen dat we schrikten
En ik moest zo mooi zijn
Dat mateejo daar was
En dat de mensen die ik nie kende mij zaagen

Kirke, 2015

”

“

Dit lentefeest zal ik nooit vergeten... Toen de kinderen, begeleid door brandende fakkels, de schouwburg binnenkwamen. Kippenvel!

Kenzy, mama van Mateo

”

LENTEFEEST

DE VOORBEREIDINGEN IN DE REGIO'S

Zoeklicht trok wat rond en ging zijn oor te luisteren leggen in de regio's om te kijken, te luisteren en te noteren. Wat houdt de mensen bezig die zich zo voor dit feest inzetten. Wat zijn hun aandachtspunten, hun verlangens. En zijn er verschillende meningen ; en tendensen naar de toekomst toe?

MENEN

Wat een enthousiaste groep leraressen die ons ontvangt in de Bezatse! Saskia, Christine, Lore, Dana, Veerle en Marlies staan klaar om het lentefeest te organiseren in Menen. Voorzitter Marc en vrijzinnig consulente Lore zijn ook van de partij. De nervositeit is wat groter dan andere jaren want het is de eerste keer dat Menen zijn eigen lentefeest mag vieren. Cultureel centrum "de Steiger" is op 14 mei helemaal voor de zes- en twaalfjarigen die zedenleer volgen in de regio Menen-Lauwe-Rekkem, Wevelgem, Wervik-Geluwe. De eerste keer ook dat de leraars zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het welslagen van het hele gebeuren. Van de zes zijn er vier relatief nieuw als leraar. Dit alles maakt de spanning wat groter maar ook des te boeiender. Zij zijn ook blij met die verantwoordelijkheid want het feest in Kortrijk groeide uit zijn voegen, wat minder aangenaam was voor de ouders en supporters van de kinderen. Ook de feestelingen zelf kwamen, door het grote aantal, minder aanbod op het podium. Dit is een troef voor de toekomst. De kinderen zullen op 14 mei centraal staan. Dit lijkt de slogan die als rode draad door de lessen zeden-

leer wordt getrokken: "omdat kinderen belangrijk zijn". De doelstelling van de lessen zijn: verantwoordelijkheid, creativiteit, respect en humaniseren van de samenleving; die moeten culmineren in een spetterend feest met de kinderen in de hoofdrol. Iedereen komt ten volle aanbod. Heel speciaal ook, dit feest voor kinderen van wie het gebeuren thuis geen aandacht krijgt. 55 leerlingen komen in aanmerking waarvan er nu al 44 zijn ingeschreven.

Waarom ze dit eigenlijk doen, wil Zoeklicht weten, vrije tijd en weekends opofferen buiten hun job. "Het hoort erbij" klinkt het spontaan. Dit is een logisch vervolg op wat wij iedere dag, iedere week in klas doen. Er zijn wel wat praktische problemen. De meeste leraars geven les in verschillende scholen en kunnen nu eenmaal niet overal aanwezig zijn. Sommige leraars hebben verschillende lentefeesten en moeten kiezen of zich opsplitsen.

Vanuit de lessen interlevensbeschouwelijke opvoeding is er in de scholen samenwerking met leraars godsdienst, zowel katholieke als andere. In principe zijn de leraars niet tegen een gemeenschappelijk feest, maar staan daar ook

niet voor te springen. Het is niet zeker dat het vrij onderwijs daar zijn fiat voor geeft, en de traditie van het lentefeest moet in ere gehouden worden. Het lentefeest uitbreiden als aanbod naar leerlingen uit het katholiek onderwijs die niet direct kerkelijk zijn ziet de groep helemaal niet zitten en ze hebben daar ook argumenten voor. Het lentefeest vertrekt immers vanuit waarden die in de lessen zedenleer worden meegegeven. Die zomaar uitbreiden naar andere kinderen die niet participeren aan het idee van zedenleer is het lentefeest degraderen tot "een dansje op het podium". Daar passen zij voor. Het is ook niet de bedoeling dat zij als leraars in het rijksonderwijs de lesopdracht van leraars in het vrij onderwijs zullen overnemen. Aardig, bedenken wij ons spontaan, dat dergelijke enthousiaste mensen met gefundeerde meningen, dagelijks de hoede over onze kinderen hebben. Ouders moeten ook bewust zijn van hun keuze. Rijksonderwijs heeft nu eenmaal het voordeel van een schitterend overgangsrutueel waarbij kinderen centraal staan. Samenwerking is heel belangrijk. Leraars zedenleer samen, de kinderen samen, leraars en kinderen samen op weg naar een mooi feest. En dan verder.

KORTRIJK

Het geluid van joelende kinderen in de ochtend leidt ons naar waar we moeten zijn. De Warande in Heule. De leraars zedenleer bereiden hier met de "kleintjes"





hun lentefeest voor. Kleine klasjes midden in het groen langs de grote ring. “Ik ben hier met mijn mama nog naar het circus komen kijken” hoor ik een meisje tegen de leraar zeggen. Ik ontmoet David, Lotte en Nina. Ook zij stralen enthousiasme uit, maar ook ervaring en traditie. Misschien is dit al hun tiende of twintigste lentefeest waar zij verantwoordelijk voor zijn. Het thema voor dit jaar is “allemaal vragen”. In de verschillende klasjes zitten de ukjes dan ook met wijde ogen in een kring en formuleren hun vragen en zo ook hun inbreng voor hun eigen feest. Met geduld, een kwinkslag, een professionele zwier en soms dwingende ogen houden de leerkrachten hen bij de les. 118 kinderen nemen deel aan het feest in de regio Kortrijk, Harelbeke, Marke, Kooigem, Zwevegem, Hulste, Kuurne, Spiere, waarvan 62 lentefeest en 56 feest vrijzinnige jeugd. Waar het verschil in benaming vandaan komt weten de leraars niet juist, de termen worden dikwijls door elkaar gebruikt.

Het lentefeest is de term die meest gebruikt wordt en alles overkoepelt. Er is een evolutie, merken de leraars op. Een trend naar meer individualiteit is onmiskenbaar. De meerderheid van de ouders vindt het lentefeest prima. Een

aantal zondert zich af en doet het op zijn eigen.

Er is ook een groep ontstaan die in geen vakje wil gestopt worden, en die naast godsdienst of zedenleer een aparte groep vormen. Veel heeft ook te maken met het feit dat de vrijzinnigheid niet kan steunen op een jeugdbeweging. Dit maakt dat de basis voor rekrutering ook smaller wordt. Dit is de mening van de ene; anderen denken daar niet zo over. Zij vinden dat veel mensen nog altijd “meedoen met de grootste hoop” en geen zin hebben om zich te verantwoorden en dat mensen dan ook kiezen voor de meest voor de hand liggende keuze, los van het feit of zij katholiek of gelovig zijn.

Waarom zij dit ieder jaar opnieuw doen lijkt een overbodige vraag. Engagement; maar dat hoort erbij en ligt in het verlengde van de wekelijkse lespraktijk. Het is insterscolair en ook zeer verrijkend om met verschillende leraars uit verschillende scholen samen aan een project te werken. Dit is beter voor hun professionalisme dan menige officieel georganiseerde vormingsdag. De kinderen worden ook gestimuleerd door omgang met vriendjes uit andere scholen.

Dat het lentefeest een naïperij zou zijn van de katholieke rite van de eerste communie willen ze hier niet geweten hebben. Zij kopiëren niet maar vinden hun plaats in de traditionele overgangsrites die alle volkeren en rassen hoe dan ook in stand houden en blijkbaar nodig hebben. Die overgangsrituelen zijn belangrijk. Een kleuter die kind wordt betekent ook inhoudelijk iets, evenals een kind dat puber wordt. Dit is hun proces in wording richting de ‘denkende mens’. Daar mag al eens inhoudelijk bij stil gestaan worden, en ook gefeest natuurlijk.

Het lentefeest blijft een traditie die ouders, samen met hun kinderen, willen ingevuld zien. De inter-levensbeschouwelijke competenties en dialoog bestaan al in het leerprogramma. Dit uitbreiden naar een inter-levensbeschouwelijk feest doet wenkbrouwen fronsen. Zij zijn niet direct tegen, wij evolueren immers in een multiculturele samenleving, zowel naar ras, filosofie als geloof. Er zijn vooral praktische bezwaren. Willen en mogen de katholieken mee in deze redenering? En vooral: zal het kind nog centraal staan; of worden het “schoolfeestjes” waar ieder geloof eens mag komen paraderen. Ouders hebben in België de luxe van een schoolkeuze. Eén van die keuzes is

zedenleer; een luxe in het rijksonderwijs. Ouders moeten ook de consequenties dragen van de keuzes die ze met of voor hun kinderen maken. Indien geen zedenleer gevolgd wordt kan men in principe niet deelnemen aan het lentefeest.

WAREGEM

25 jaar terug, vonden enkele idealisten de tijd rijp om in Waregem te starten met een plaatselijke afdeling van het Humanistisch Verbond, toen de Vrijzinnige Vereniging Waregem gedoopt. Een eerste opdracht was de organisatie van een Lentefeest / Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Gelukkig hadden zij binnen hun bestuur enkele ouders die zelf een potentiële feesteling hadden. Het eerste Lentefeest / Feest van de Vrijzinnige Jeugd werd georganiseerd

en ging door in het Diensten en Ontmoetingscentrum Eikenhove in het Torrenhof, met slechts 5 feestelingen. Die 5 feestelingen lokten evenwel een 100-tal genodigden naar de receptie achteraf. Om het feest nog meer cachet te geven, werd geopteerd om de voorstelling te laten doorgaan in de raadzaal van het Stadhuis. Sedert enkele jaren gaat het Lentefeest / Feest van de Vrijzinnige Jeugd door in de Schouwburgzaal van CC De Schakel, waar de kinderen hun voorstelling brengen met een professionele omkadering en waar de 535 zitjes altijd bezet zijn. Ondertussen werd het noodzakelijk om het feest te ontdebelen in 2 groepen simultaan te projecteren op groot scherm in een andere zaal.

De feestelingen komen niet alleen uit (groot) Waregem, maar vooral uit de ruimere omgeving. Er zijn inschrijving-

en uit Meulebeke, Ooigem, Wakken, Oostrozebeke, Wielsbeke, Wortegem, Anzegem, Kruishoutem, Kluisbergen, Deerlijk, Zulte, Olsene tot Deinze toe. Het is ook heel duidelijk dat de groei van de H.V.V.-afdeling duidelijk gelinkt kan worden aan het succes van het Lentefeest / Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Voor de editie 2016 zijn er 120 feestelingen.

Het principe dat leerlingen moeten zedenleer volgen om te mogen deelnemen aan het lentefeest, wordt dan weer niet zo strikt gevolgd in de regio Waregem. In hun regio is tolerantie en verdraagzaamheid voor de vrijzinnigen nog steeds een strijdpunt. Daarbij willen zij zelf het "goede" voorbeeld geven. Trouwens, een van de ambities van het vrijzinnig huis Poincaré is ieder jaar 1000 niet-vrijzinnigen te kunnen ontvangen.

“

Als 12-jarige was dit een apart moment. Je bent geen kind meer maar ook geen volwassene. Het feest VJ symboliseert een beetje het afscheid van de kindertijd. Een tijdje voordien speelde ik nog met de poppen en plots leek dit een ietwat kinderachtig gedoe. Ik herinner mij het feest VJ in Kortrijk anno 1970; een samenkomst in de Casino (casinoplein). Na de lange toespraken begon dan het echte feest, nl. het feestmaal ging door in "De Watertoren" met als menu (ik zal dit nooit vergeten) kroketjes met worteltjes en erwtes en kalkoenrollade in champignonsaus en een stukje caketaart met veel crème-fraîche. Als cadeau kregen we een halsketting met een medaillon (2 handen in elkaar) als teken van samenhang, solidariteit.

Phyllis

”

Feestadres GC SpikKerele Scheldelaan 6, 8560 Avelgem	Organisatie Oudervereniging voor de Muziek pie Achterhoek 17, 8881 Waasmaarde info@osm-avelgem.be - www.osm-avelgem.be Humanistisch Vrijzinnig Vormingsaank www.hvv.be
Met de steun van Vrije Universiteit Brussel vpv@vub.ac.be deMens.nu info@deMens.nu west-vlaanderen de gemeenschap	Leerlingen van Basisschool De Toekomst Kerkhofstraat 51, 8560 Avelgem www.bedestoeekomst.be



Zondag 15 mei 2016 Lentefeest Aanvang: 9,30 (Deuren 9,00) Receptie: Aansluitend Thema: "houden vast..." Feestelingen: Amber Lampole, Amel Hamda, Anouk Verhaeghe, Floor De Smeyster, Gilles Vromant, Noor Vermeire, Jasper Lampole, Kengy Buyck, Lucas Nottebaert, Luni De Jaeger, Marie-Lou Vynckier, Miel Janssens, Milan Vandevelde, Mohamad Vitayev, Natan Delt, Sam De Leeuw, Seppe Libiez, Zarah Beunens	Feest Vrijzinnige Jeugd Aanvang: 11,00 (Deuren 10,30) Receptie: Aansluitend Thema: "Samenwerken - Niet hebben we geleerd vandaag!" Feestelingen: Andres Labie, Britt Hennion, Britt Verdonck, Catho Weedaage, Cato Janssens, Emiel Vercruyse, Femke Vandenbruwaene, Iana Pattyn Vanmeenen, Jasmine Planckaert, Juna Rotsaert, Kira Vandenberghhe, Kobe Verhaert, Lana Vandenbussche, Lander Gevaert, Laura Decock, Louise Douven, Matisse Deman, Maya Moulin, Robbe Fort, Robbe Van Ginniken, Rune Opsomer, Sem Vanlierberghhe, Serine Kdhiri, Simon Vasseur, Stijn Oosterlinck, Storm Vanwynsberghe, Ummukulsum Yakhyayeva, Yent Feys, Zara Bouten, Zita-Luna De Smaele
---	---

OUDEVERENIGING voor de MORAAAL

+++++

Afdeling : KORTRIJK.

Secretariaat: F. DERYCKERE

Schoorbakkestraat, 1

KORTRIJK.

Kortrijk, 23 april 1964.

Aan de Heer J. VEN HOEYLANDT
Nationaal Voorzitter van de O.V. M.
Volhardingsstraat, 74 te ANTWERPEN.

Betreft: Feest van de Vrijzinnige Jeugd.

Mijnheer de Voorzitter,

We zijn zovrij U uit te nodigen tot het " Feest van de Vrijzinnige Jeugd " dat doorgaat op 7 mei aanstaande te 10 h 30 in de zaal " Union Patronale " Casinoplaats 10 te Kortrijk.

Na het feest kan worden deelgenomen aan een feestmaal tegen de prijs van 150 F per persoon. Hiervoor gelieve U eventueel - uiterlijk tegen 2 mei - over te schrijven op postrekening nr. 277 van de bank " Soci t  G n rale de Belgique " te Kortrijk, voor rekening van de heer R. D' Haese O.V.L.M. nr. 219 694.

We zijn er van overtuigd, dat dit feest, dat bij ons voor het eerst wordt ingericht, U niet onwetig zal late We zouden Uw tegenwoordigheid ten zeerste op prijs stellen en danken U hiervoor van harte bij voorbaat.

Met hoogachtende groeten.


De Secretaris,
F. DERYCKERE.


De Voorzitter.
M. NAERT.

Samen tegen terreur

22 maart 2016

Een dag die we nooit zullen vergeten...

Na de eerste vlaag van emoties en reacties treedt de stilte in.

Er is de nood om dit samen een betekenis te geven, om dit zinloze geweld te veroordelen, om als mensen onder elkaar naar buiten te komen en te tonen dat onze verbondenheid groter is dan welke haat dan ook.

Op 23 maart organiseerde de stad Kortrijk een stille wake om ons gezamenlijk meedelevens met de slachtoffers van terreur te betuigen. Ook daarop was de vrijzinnige gemeenschap aanwezig.

Daags nadien kregen we vanuit vrijzinnige hoek mails dat er een tweede optocht zou doorgaan in Kortrijk. Diezelfde dag kregen we ook een persoonlijke uitnodiging vanuit de Kortrijkse moskee, geschreven door hun woordvoerder Yassin El Attar, die begon met: 'Dag vrienden van de vrijzinnige gemeenschap, ...' Hij nodigde ons, vrijzinnigen, uitdrukkelijk uit om op de eerste rij mee te lopen in hun mars voor vrede.

De beelden van de stille mars op 26 maart spreken voor zich.

Vrouwen, kinderen, mannen, van verschillende kleuren en verschillende levensovertuigingen lopen samen over straat. Het grote merendeel is moslim. Ik hoor Arabisch, plat West-Vlaams, Nederlands met een accentje, ...

Woorden als 'Samen tegen terreur', 'vrede, salaam, paix', 'tegen haat', staan op spandoeken, blaadjes, tekeningen te lezen. Het is niet echt een stille mars, mensen praten ingetogen met elkaar, over wat gebeurd is, over hoe ze zich er bij voelen, hoe het verder moet...

Deugd doet het, te zien en te horen dat je niet alleen bent met je gevoelens en je gedachten. Het samen naar buiten komen voor een zelfde ideaal, een vrije en tolerante samenleving, over de grenzen van levensovertuigingen heen, maakt ons samen sterk.

Wij als vrijzinnigen blijven aanwezig in de interlevensbeschouwelijke werkgroep die ondersteund wordt vanuit de stad Kortrijk en Leiaarde. Momenteel wordt daar gewerkt aan een opendeurdag bij alle levensbeschouwingen tijdens Sinksenmaandag en een scholendag in het najaar.

Natuurlijk hebben we onze verschillen, maar de dialoog is er. 'Samen' maakt ons sterker in ons streven naar een humane en tolerante samenleving.

Kenzy Dekimpe

Vrijzinnig humanistisch consulente, huisvandeMens Kortrijk



© Cramakamarky



Maak kennis met de levensbeschouwelijke en/of religieuze diversiteit in Kortrijk

Maandag 16 mei 2016

Samen met een enthousiaste begeleider bezoek je enkele levensbeschouwelijke en/of religieuze gemeenschappen in Kortrijk. Op elke stop is er wat te horen, te zien & te proeven.

Je kan kiezen tussen 2 routes:

***route 1:** we maken kennis met evangelisch christendom, boeddhisme, katholicisme & hindoeïsme (12 km)

***route 2:** we maken kennis met protestantisme, islam, orthodox christendom, evangelisch christendom & vrijzinnigheid (6 km)

Praktisch:

Maandag 16 mei

Fietstocht langs religies en/of levensbeschouwingen in Kortrijk

Gratis, breng je eigen fiets mee!

Startpunt routes: achterkant van het station van Kortrijk (ter hoogte van de Kiss & Ride)

Vertrekuren: 10.30 uur, 11.30 uur, 14 uur & 15 uur (duur 3 uur; meld je 15 min op voorhand aan!)

Vooraf inschrijven is nodig, er zijn een beperkt aantal plaatsen (12 plaatsen per groep)!

Wil je mee op onze fietstocht?

Stuur een mail naar welzijnsdienst@kortrijk.be of bel 056 27 72 74

Vermeld zeker het uur waarop je wil mee fietsen & met hoeveel mensen je komt.

Een organisatie van Intercultureel huis Leiaarde, Welzijnsdienst Stad Kortrijk, Orbit vzw & de verschillende levensbeschouwingen in Kortrijk.



Zorg rond het levenseinde

Dinsdag 21 juni 2016 van 17u tot 21u
GC Spikkerelle Avelgem

Voordrachten

17u00-17u45 Levensende, wetgeving en wilsverklaringen
Mieke Werbrouck, consulent huisvandeMens

17u45-18u30 Levensende, verhalen uit de praktijk
dr. Frank Declercq, LEIF West-Vlaanderen

Inschrijven:

kortrijk@deMens.nu – T 056 25 27 51

Deelname is kosteloos

Infobeurs

19u00-21u00

Wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring
Palliatieve zorgen – Teraardebestelling – Orgaandonatie
Lichaam afstaan aan de wetenschap – Erfenisrecht

Vrije toegang

Organisator: huisvandeMens Kortrijk i.s.m. HVV/OVM Avelgem

Adres GC Spikkerelle: Scheldelaan 6, Avelgem

Programma: kalender www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

